

# Maria

Wanneer zich begin 20e eeuw rampspoed over de wereld verspreidt, denkt Maria Montessori na over haar eigen bijdrage aan de maatschappij. De problemen van de mensheid kunnen volgens haar niet opgelost worden door alleen maar rekening te houden met het perspectief van de volwassene. Ze streeft naar een nieuwe wereld: beter, vrediger, meer in harmonie met elkaar. Een wereld die volgens haar alleen maar opgebouwd kan worden indien het kind in staat wordt gesteld daar een fundamentele bijdrage aan te leveren. Er moest dus alles in werking gezet worden de kinderlijke ontwikkeling goed te laten verlopen; niet alleen omwille van het kind zelf, ook om zodoende de maatschappij te verbeteren.

ER IS MAAR ÉÉN  
DAADWERKELIJKE  
HERVORMING VAN  
DE SAMENLEVING  
MOGELIJK: DIE  
DOOR HET KIND!

Montessori, M. (2020). Door het kind naar een nieuwe wereld. (p. 15)  
Montessori-Pierson Publishing Company