



Maria

De montessorileraar ontnemt het kind geen ontwikkelkansen door het dingen uit handen te nemen. In tegendeel, de montessorileraar weet dat kinderen dingen voor zichzelf moeten kunnen doen om zelfstandigheid te ontwikkelen. 'Montessorileraren zijn geen dienaren van het lichaam van het kind, om hem te wassen, aan te kleden en te voeden', schrijft Maria Montessori daarover in haar boek *Opvoeden voor een nieuwe wereld*. Het is de kunst van de montessorileraar om de geest van het kind te dienen, schrijft zij. Het zijn die leraren die inzetten op de emancipatie van het kind, in een steeds groter wordende vrijheid en steeds onafhankelijker van de leraar zelf. Want alleen die leraar die zich zo tot de kinderen verhoudt, zal het ware kind leren kennen, was Montessori's overtuiging.

WE MOETEN HET KIND
HELPEN OM VOOR
ZICHZELF TE
HANDELEN, ZELF TE
WILLEN EN ZELF TE
DENKEN. DAT IS DE
KUNST VAN DEGENEN
DIE ERNAAR STREVEN
DE GEEST TE DIENEN.

Montessori, M. (2023). *Opvoeden voor een nieuwe wereld*.

Montessori-Pierson publishing company. p. 83. Origineel gepubliceerd in 1946